

Roermond, 27 september 2017

UITNODIGING

lezing: 'De ene Bijbel, maar verschillend gelezen'

Geachte genodigde,

Na de drukbezochte en indrukwekkende lezing in het voorjaar over het bidden en de voornaamste joodse gebeden, nodigen wij u hierbij uit voor een ander boeiend thema 'De ene Bijbel, maar verschillend gelezen', door Dr. P.J. van Midden. Hij werkte als docent Hebreeuws voor verschillende universiteiten. Nu doceert hij digitaal-Hebreeuws voor LUCE, het postacademisch platform van de Tilburgse School van Katholieke Theologie.

Dr. P.J. van Midden houdt zijn voordracht op **woensdag 8 november a.s. om 14.30 uur in de bisdomgebouwen aan de Swalmerstraat 100 te Roermond.**

Joden en christenen lezen dezelfde Bijbeltekst, maar lezen ze ook dezelfde Bijbel? Dat is nog maar de vraag. Ze lezen elk in ieder geval met een eigen bagage. Joden hebben immers geen Nieuw Testament en het heeft dus voor hen geen zin om van een Oud Testament te spreken.

Ze lezen de Bijbel vanuit een verzameling tradities, die we Talmoed noemen en waarin de wijsheid van rabbijnen van eeuwen en eeuwen is opgeslagen. Die traditie is maatgevend, meer dan de tekst van de Bijbel.

Op deze bijeenkomst wordt begonnen met de Hebreeuwse tekst. Iedereen kan dat volgen. Zo komen we wat dichterbij de Joodse traditie. Wie weet, kunnen we een graantje meepikken uit die schatkist van eeuwen. Er is natuurlijk ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

U bent van harte welkom op 8 november. **We beginnen om 14.00 uur met de aankomst en een kop koffie.**

De entree is gratis. Wij vragen u een vrijwillige bijdrage in de onkosten.

Aanmelding is dringend gewenst en in verband met de organisatie vragen wij u zich **vóór 3 november a.s.** aan te melden door bijgevoegd aanmeldingsformulier op te sturen naar: Resonansgroep Katholieke Kerk en Jodendom in Limburg, t.a.v. mw. M. Rademaker, Swalmerstraat 100, 6041 CZ Roermond, via e-mail: m.rademaker@bisdom-roermond.nl of via tel. 0475-386892.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Resonansgroep Jodendom - Katholieke Kerk in Limburg



Mgr. Th. Willemsen
voorzitter



AANMELDINGSFORMULIER

dhr. / mw. *

naam:

straat:

postcode: woonplaats:

telefoonnr.:

e-mailadres:

zal / zullen *

aanwezig zijn op de bijeenkomst Jodendom - Katholieke Kerk met de lezing 'De ene Bijbel, maar verschillend gelezen' op woensdag 8 november 2017 in de refter van de bisdomgebouwen aan de Swalmerstraat 100 te Roermond.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

s.v.p. opsturen naar:
Resonansgroep Katholieke Kerk – Jodendom
t.a.v. mw. M. Rademaker
Swalmerstraat 100
6041 CZ Roermond
of
via e-mail: m.rademaker@bisdom-roermond.nl.