

Uitnodiging

Dag van het Jodendom
Zondag 19 januari 2014, 17.00 uur

Locatie: Seminarie Redemptoris Mater,
Blankenberg 1, 6267 NN Cadier en Keer

Geachte genodigden,

De Resonansgroep Jodendom Katholieke kerk in Limburg nodigt u uit op onze jaarlijkse Dag van het Jodendom en wel op 19 januari 2014 om 17.00 uur.

De Rector, priesters en studenten willen van deze dag iets bijzonders maken omdat de Joodse Gemeenschap en het Heilige Land hen nauw aan het hart ligt.

Zij presenteren de indrukwekkende DVD met een concert van hedendaagse muziek in Auschwitz – Birkenau (zie toelichting achterzijde).

Verder kunt u aanzitten aan een heerlijke maaltijd, die opgeluisterd zal worden door zang en muziek van de studenten.

Deelname aan deze dag van het Jodendom is alleen mogelijk indien u zich hiervoor inschrijft. Er zijn maar maximaal 80 plaatsen beschikbaar. Uw aanmelding moet bij de Resonansgroep **vóór 5 januari 2014** binnen zijn.

Zie bijgevoegd inschrijfformulier.

De Resonansgroep Jodendom is zeer vereerd gast te mogen zijn in het prachtig seminarie van Blankenberg, Cadier en Keer.

Namens de Resonansgroep
Mgr. Th. Willemsen, voorzitter

Joodse Gemeenschap Limburg
Dr. Benoit Wesly, voorzitter



Symfonie “Het lijden van de onschuldigen” Een eerbetoon aan het joodse volk

Kiko Argüello is een Spaanse kunstschilder die in de jaren zestig, na een diepe existentiële crisis, zich geroepen heeft gevoeld om in de barakken van Madrid te gaan wonen, met de armen. Daar heeft hij Carmen Hernández leren kennen, met wie hij de eerste gemeenschappen van de Neokatechumenale Weg heeft gesticht, een itinerarium van Christelijke initiatie die vandaag gemeenschappen in meer dan honderd landen in de wereld telt, met vele families in missie en Seminaries *Redemptoris Mater* in 100 bisdommen.

Kiko Argüello, hoewel hij geen professionele musicus is, heeft de inspiratie gehad om een symfonie te componeren over het lijden van de onschuldigen, een thema dat voor hem altijd centraal stond. Hij heeft de symfonie in januari 2011 voorgedragen in de Domus Galilaeae in Israël, ter aanwezigheid van een groep bisschoppen, rabbijnen en itinerante catechisten van de Neokatechumenale Weg. De rabbijnen hebben met grote verbazing beseft, dat dit christelijk muziekstuk over het lijden van de onschuldigen, de diepte van het lijden van het joodse volk kon begrijpen. Diep aangeraakt door dat evenement, heeft rabbijn David Rosen uit Jeruzalem het initiatief genomen om Kiko uit te nodigen dit concert eerst in Jeruzalem te houden, in de zaal van het gemeentehuis, en vervolgens op 8 mei 2012 in de Avery Fisher Hall, New York om ook daar de symfonie uit te voeren, als eerbetoon van de katholieke Kerk aan de Sjoa van het joodse volk.

De symfonie werd zo goed ontvangen, zowel door de joodse gemeenschap als door de andere aanwezigen, dat toen het idee is ontstaan de symfonie in Auschwitz te presenteren, de plaats van het lijden van het joodse volk bij uitstek. Het heeft op 23 juni j.l. plaatsgevonden en is een indrukwekkend evenement geweest waaraan vele rabbijnen, Joden alsmede vele kardinalen en bisschoppen uit de hele wereld deel hebben genomen samen met 12.000 leden van de Neokatechumenale Weg uit Polen en andere Europese landen.

Omdat de heer Wesly verhinderd was om in Auschwitz aanwezig te zijn, hebben Stanislaw Kielek, rector van het Seminarie *Redemptoris Mater* Roermond en Massimo en Patrizia Paloni, verantwoordlijken van de Neokatechumenale Weg in het bisdom, hem uitgenodigd om samen met zijn vrouw, meneer en mevrouw Hoen en meneer en mevrouw Troost, door een video deel te hebben aan dit indrukwekkend moment. De gezamenlijke middag was dusdanig geslaagd dat bijna onmiddellijk het idee is ontstaan om het breder aan te bieden in het kader van de Dag van het Jodendom aan de mensen gebonden aan de Resonansgroep Katholieke Kerk-Jodendom.

De ontmoeting zal plaats vinden in het Seminarie *Redemptoris Mater*, Blankenberg 1 6267 NN Cadier en Keer, waar jonge mannen, afkomstig van de Neokatechumenale Weg, tot priesters worden opgeleid voor het Bisdom Roermond.

Deelnameformulier

Dag van het Jodendom

Ja: Ik zal met..... personen aanwezig zijn op 19 januari 2014

Ja: Ik wil voor..... personen koosjer eten

Naam:

Straat:

Plaats:

Tel:

E-mailadres:

a.u.b. sturen aan:
De Resonansgroep Jodendom Katholieke Kerk in Limburg
Postbus 75
6040 AB Roermond
of
via email: m.rademaker@bisdom-roermond.nl
Tel: 0475-386892

BISDOM ROERMOND